



Leiden 9 Juli 1885

HoogGeachte Heer,

Ontvang mijn dank voor Uw briefkaart van den 1 dezen. Slechts weinig kan ik U van onzen vriend Dr Snouck Heer, groenje mededeelen. Hoog altijd is hij in Arabië. Zijn tijd wordt geheel in beslag genomen door zijne onderzoekingen, zoo dat hij slechts zeer weinig schrijft en over de resultaten van zijn arbeid niets zegt, dan in het algemeen dat zij bevredigend zijn. Het spijt mij zeer, dat ik niet in staat ben U meer uitvoerige berichten te geven. Het zal U echter zeker genoezen doen

te vernemen, dat Snouck <sup>schiedt</sup> de  
de Beste gezondheid geniet en  
zich zeer goed in het klimaat  
schijnt te kunnen schikken. <sup>24</sup>  
na familie, die ik nog gisteren  
sprak, laat U hartelyk groeten.

Ik ben zoo veeg U onder kruis,  
beed nog toe te zenden een over,  
druk een verhandeling over, de  
besnydenis by de volken van den  
Indischen Archipel. <sup>3</sup>

Ontvang intusschen mijne  
beste groeten en geloof my hoogs  
achtend

Uw dienaar.

G. A. Wilken

---